

Enhver kultur har brug for symboler

Frederiksborg Amts Avis mener

Hvert år drager mange mennesker til Paris i påsken for at fejre højtiden i en af verdens hidtil mest imponerende kirker, og for på langfredag at opleve det, for især katolikker, helt specielle øjeblik, hvor Kristi Tornekronen bæres i procession med gennem den 128 meter lange kirkebygning.

De, der tager turen til Paris denne påske, mødes i stedet af den triste brandtomt, der står tilbage efter mandag aften og den følgende nats tragiske brand i Notre Dame.

Et enkelt lyspunkt i sorgen er, at Kristi Tornekronen, et af kristendommens allervigtigste relikvier, blev reddet ud af den brændende kirke. Uagtet at ingen har kunnet bevise tornekronens ægthed som den krone, romerske soldater hånende anbragte på Jesu hoved hin langfredag, er det af

stor betydning, at den i dag guldsmykkede krone overlevede branden. Lige præcis dette relikvie har i mindst 1600 år været en fysisk påmindelse for kristne om den lidelseshistorie, der udspillede sig på Golgata i påsken for nu 2000 år siden. Den er på moderne dansk en del af den lim, der binder kirken sammen, og den rører og bevæger pilgrimme fra hele verden, der kommer for at se og kysse den.

Nu opbevares tornekronen under noget mere prosaiske forhold bag lås og slå i museet Louvres skatkammer.

Notre Dame selv har tilsvarende en ikonisk status. Den er et symbol på Paris, et symbol på Frankrig og et symbol for kristne af mange forskellige trosretninger, der her har kunnet dvæle ved og imponeres over såvel bygningsværket som imponerende kunstværker, skabt i tidligere generationer for at ære og lovprise den kristne Gud.

Enhver kultur har brug for symboler, der binder den sammen. Notre Dame var også et symbol på europæisk kultur og byggekunst, der siden den tidlige middelalder har inspire-

ret andre steder i Europa. Herhjemme blandt andet Roskilde Domkirkes bygherrer.

Det er således ikke kun Frankrig, men hele Europa og den vestlige kultur, der mistede noget væsentligt ved tirsdagens brand, hvilket da også afspejles i de mange sympatitilkendigelser fra statsledere. Og hvilket afspejles i de allerede nu kendte, meget store økonomiske bidrag til en genopførelse af kirken. For selvfølgelig skal Notre Dame genopføres i forlængelse af de to kvadratiske tårne, der overlevede branden, endda med mindst et af de smukke roset-vinduer intakt.

Kultur er både ånd og materie. Påsken minder os om den åndelige del af vores kristne arv. Notre Dame var og bliver forhåbentlig igen en fysisk manifestation af vores kristne kulturarv. I nye klæder ja, men stadig et vidnesbyrd om et fællesskab på tværs af tider og generationer.

BJ

Frederiksborg Amts Avis

- en del af Sjællandske Medier

REDAKTION:

PALLE HØJ
Chefredaktør

BENTE JOHANNESSEN
Ansv. chefredaktør

JENS NICOLAISEN
Adm. direktør

www.sn.dk
Mail: frederiksborg@sn.dk

Udgivet af Sjællandske Medier A/S
Trykt i selskabets trykkeri

ALLERØD

Tlf. 48 24 41 00
alleroed@sn.dk

EGEDAL

Tlf. 47 31 00 26
egedal@sn.dk

FREDENSBORG

Tlf. 49 21 31 00
fredensborg@sn.dk

FREDERIKSSUND

Tlf. 47 31 00 26
frederikssund@sn.dk

FURESØ

Tlf. 48 24 41 00
furesoe@sn.dk

GRIBSKOV

Tlf. 48 79 69 00
gribskov@sn.dk

HALSNÆS

Tlf. 47 72 00 37
halsnaes@sn.dk

HELSINGØR

Tlf. 49 21 31 00
helsingoer@sn.dk

HILLERØD

Tlf. 48 24 41 00
hilleroed.red@sn.dk

HØRSHOLM

Tlf. 45 86 31 00
hoersholm@sn.dk

RUDERSDAL

Tlf. 45 86 31 00
rudersdal@sn.dk

KLAGER

over avisens artikler kan sendes til avisen på frederiksborg@sn.dk / Frederiksborg Amts Avis, Slotsgade 1, 3400 Hillerød.

Eller til Pressenævnet på sek@pressenaevnet.dk / Pressenævnet, Landgreven 4,4, 1301 København K.

Klagefristen er 12 uger.

» DAGENS JULIUS



God påske.

Mere vækst og lavere skat

Dansk politik



Af Anders Samuelson
Politisk leder (LA)

For et par uger siden fremlagde jeg Liberal Alliances nye 2030-plan. Det er en plan, der rækker fremad. Den gør Danmark markant rigere. Også er den bygget på et fundament af optimisme for fremtiden.

Hvis vi gennemfører planen, vil beskæftigelsen øges med knap 100.000, og BNP vil vokse med over 100 milliarder frem mod 2030. Det er bare to af de nøgletal, der er resultatet af 2030-planen.

Med andre ord vil Danmark blive markant rigere, og det giver muligheder både for den enkelte og for fællesskabet.

Eksempelvis sætter vi et markant milliardbeløb på 37 milliarder kroner af til forskning i klima, så forskere kan få de rigtige betingelser for at finde en holdbar løsning på klimaproblematikken.

Vi giver mere frihed til familierne og danskerne, når topskatten afskaffes og man ikke længere skal betale skat af de første 7000 kroner man tjener hver måned.

Det giver mere overskud og flere muligheder til at leve det liv, man ønsker. Pengene kan spares op, så man eksempelvis kan gå tidligere på pension – helt uden at spørge en Socialdemokrat først.

Det kan være, at man vil lave forbedringer på sit hus, købe en bil (mere) eller investere i et iværksætterselskab. Det er jo op til dig.

Vi lægger også op til, at selskabsskatten skal sættes markant ned til 12,5 procent. Så danske virksomheder bliver mere konkurrencedygtige og skaber flere arbejdspladser.

Samtidig giver planen mulighed for at prioritere nogle socialpolitiske indsatser, der er målrettet de svageste i samfundet. Vi foreslår, at kronikere skal kunne få skatteyderbetalt adgang til tandlægen.

Planen er punkt for punkt regnet igennem af Finansministeriet, og planen er overfinansieret med 8,1 milliarder kroner.

Langfredags mørke og andre eventyr

Folkekirken

Af Chr. Lindtner
Tovesvej 6, Nærum

Ifølge folkekirken forståelse af langfredag er denne dag, hvor mørket sænkede sig over hele Jorden, og Jesus led døden på korset, en sorgens dag.

Men hvad siger de originale kilder, hvoraf flere nu kan læses på internettet?

Da jeg i 1982 blev doktor i buddhistisk filologi, var det umuligt at finde en dansk forlægger, der vovede at udgive nogle af de buddhistiske kilder til Det Nye Testamente, som jeg havde opdaget under mine studier i sanskrit og påli. Situationen er i 2019 en ganske anden, idet enhver kan klikke ind på en oversættelse af Lotus Sūtra, der indeholder et væld af kilder, der senere dukker op i forb.m. Jesus.

Læser man kapitel 11 af LS ser man snart, at Matthæus 27,31, har øst stof fra LS-Lotusevangeliet.

Jesu fire ord fra korset stammede oprindeligt fra en Buddha, der sad inde i en stupa, der skød op fra jorden, som korset på det ukendte sted Golgata. På sanskrit lyder de: Sādhu, sādhu, Bhagavan Sākyamune. De oversættes til aramaisk Elí, Elí, lemá sabaktáni, derfra til græsk, og derfra til dansk: Min Gud, Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Flængedes i to dele

Vi læser så, at forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. I LS står der, at stupaens forside blev åbnet i to fra nederst til øverst. Formålet var, at man ville se, hvem der havde råbt de fire ord inde fra stupaen (buddhistisk gravmæle).

Så skælver jorden, klipperne revner, gravene springer op, og mange af de hensovede helliges legemer står op;

de stiger op fra gravene og går ind i den hellige by (LS, kap. 14).

I LS læser man her om jordskælv, om klipper, der revner, og om utallige hellige mænd, der står op og går hen til stupaen. hvorfra den gamle Buddha lod sin røst høre.

Folk omkring kalder Jesus for Guds søn, og samme betegnelse anvendes om alle Buddhaer (på sanskrit: deva-putras).

Matthæus taler om mørket over hele Jorden og tiden indtil den niende time. Mørket over hele Jorden, som aldrig fandt sted, stammer fra et andet kendt buddhistisk evangelium (Mahāparinirvānasūtram), hvor der ikke tales om en niende time, men om et niende trin i buddhistisk meditation inden døden.

Indisk buddhisme

Langfredags begivenheder er altså hentet fra den indiske buddhisme, og det samme gælder de fleste af de begivenheder, folkekirken stadig forbinder med påske, for eksempel det sidste måltid.

De fleste præster, jeg taler med, vil slet ikke høre om de buddhistiske kilder, der ligger til grund for den danske folkekirke. Men der er lykkeligvis hæderlige undtagelser. I det netop udkomne nummer af Kirkebladet for Tømmerby, Lild og Lild Strand, kan man således for første gang på dansk læse om »Buddhismens sidste nadver«. Dette hellige sakramente har tydeligvis også buddhistiske rødder.

Danske præster kan en smule hebraisk og græsk, men det er ikke nok til at give sig selv og menighederne et troværdigt begreb om kristendommens indiske rødder.

Uden sanskrit og påli er og bliver en folkekirkepræst en halvstuderet røver!